

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

“Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ «ΜΑΤΑΙΩΝ» ΠΡΑΞΕΩΝ”

του Αντιπεριφερειάρχη Σπύρου Τζόκα

15.12.2014

Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας,

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Πολιτιστικού μας Κέντρου, τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών κ.Σπύρο Τζόκα για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ο κύκλος των “μάταιων” πράξεων».

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό μυθιστόρημα μνήμης, το οποίο πραγματεύεται την τραγική ιστορία της πατρίδας μας, τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά και στη συνέχεια της Γερμανικής κατοχής, με φόντο τη διαδρομή του Ναπολέοντα Σουκατζίδα, ενός μορφωμένου ανθρώπου που έγινε ήρωας, επειδή ήταν αγνός πατριώτης, με ανήσυχο και ελεύθερο πνεύμα, ο οποίος δρούσε με αυταπάρνηση και αυτοθυσία.

Στην τελευταία πράξη της ζωής του, πριν το χάραμα της Πρωτομαγιάς του 1944 και ενώ του χαρίζεται η ζωή από τον κατακτητή, εκείνος επιλέγει το θάνατο, αρνούμενος να εκτελεστεί κάποιος άλλος στη θέση του.

Το όνομά του βρισκόταν μεταξύ των διακοσίων που επρόκειτο να εκτελεστούν σε αντίποινα για την επίθεση του ΕΛΑΣ κατά του υποστράτηγου Φραντς Κρεχ στους Μολάους της Λακωνίας. Ο Σουκατζίδης όμως, φωνάζοντας «παρών», διαβάζοντας το όνομά του στον αριθμό 167, μένει στην ιστορία.

Η θυσία του Ναπολέοντα Σουκατζίδα, αλλά και όλων των ηρώων που αγωνίστηκαν για τα ιδεώδη και τα ιδανικά της πατρίδας μας, ποτίζοντας με το αίμα τους το δρόμο προς την Ελευθερία, δεν πρόκειται να ξεχαστούν όσο υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Σπύρο Τζόκα, που αναμοχλεύουν την ιστορία αυτού του τόπου και με ένα μυθιστορηματικό τρόπο, αναδεικνύουν νέες διαστάσεις και άγνωστες πτυχές των γεγονότων που τη χάραξαν. Με αυτόν τον τρόπο, η μνήμη παραμένει ζωντανή και οι νεότεροι εμπνέονται και

μαθαίνουν για τη δύναμη της αντίστασης απέναντι στον οποιοδήποτε κατακτητή.

Για να μη ζήσουμε τέτοιες περιόδους Ελληνικής τραγωδίας, οφείλουμε να μην αφήνουμε την ιστορία μας στη λήθη. Γιατί όποιος δεν θυμάται ή δεν γνωρίζει το παρελθόν του, είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει.

Η απώλεια της καθημερινότητας όπως τη γνωρίζουμε, η προσαρμογή διαρκώς σε νέα δεδομένα, η οικονομική κρίση και η αντίσταση, είναι εκείνα τα κοινά στοιχεία που συνδέουν το τότε με το σήμερα. Είναι καταστάσεις γνωστές στον Έλληνα, τις οποίες η νεότερη ιστορία μένει να καταγράψει, έτσι όπως εμείς τις βιώνουμε, σε μια βαθιά και παρατεταμένη περίοδο ύφεσης για τη χώρα.

Αυτό όμως, στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε, είναι πως η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι κανείς μόνος του δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε. Ότι έγινε για την πατρίδα μας, έγινε επειδή οι Έλληνες, παρά τις διαφωνίες τους και παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές τους κατευθύνσεις, αγωνίστηκαν ενωμένοι, αφήνοντας στην άκρη ό,τι τους χώριζε για τον κοινό σκοπό.

«Ο κύκλος των “μάταιων” πράξεων» είναι ένα φροντισμένο βιβλίο, ένα εντυπωσιακά ολιγοσέλιδο και από καρδιάς γραμμένο πολιτικό μυθιστόρημα, με μεστή και πυκνή γραφή, μέσα από το οποίο διαφαίνονται οι λογοτεχνικές αρετές του καθηγητή και πολιτικού Σπύρου Τζόκα, που καταφέρνει να σε αιφνιδιάζει με την αφήγηση και τον ρομαντισμό του, χωρίς υπερβολές και περιττά στολίδια.

Ευχαριστούμε πολύ τον συγγραφέα Σπύρο Τζόκα για το σημαντικό αυτό έργο, το οποίο, 60 και πλέον χρόνια μετά, παρουσιάζει μια από τις ωραιότερες σελίδες που έγραψε το αριστερό κίνημα της χώρας μας.

Σας ευχαριστώ.